

Maar, stel u eens voor, dat  
men mij zou ontnemen — wat?  
Niets dan één grein  
van mijn geloof;  
ik zou schreeuwen om die roof en  
jammeren en huilen van pijn,  
als een panter-dodelijk getroffen.  
't Ware voor mij het hoogste offer.

Dan, wat dan,  
zou er nog van  
    mij blijven of resten,  
    na deze verplettering?  
Een ware ontreddering!  
Zo waar, als klaar  
Van af dit pesten zou er mij  
    niets meer resten.

Mogelijks wilt ge het neerslaan  
mijn geloof in de toekomst,  
mijn vertrouwen in morgen  
om een leven vrij van zorgen  
en van meer wijsheid balaân?